

NIEUWSBRIEF

Nummer 31 – nr. 2 mei 2024



Stichting
Diaconaal Inloophuis
't Hemeltje



MEI 2024

Advertenties in de Nieuwsbrief

Op dit eerste blad is ruimte voor enkele advertenties. Geïnteresseerden in deze advertentiemogelijkheid kunnen contact opnemen met de redactie.

Er kan dan overlegd worden over de vorm en grootte, tekst en inhoud, over de manier van aanleveren, van illustraties en/of logo's. Ook de financiële bijdrage komt dan ter sprake. Voor de contactgegevens kunt u terecht in het colofon.

Maar nu staan er logo's op van belangrijke fondsen voor 't Hemeltje.



Diverse keren hebben we al
slaapzakken mogen ophalen bij
Het Goed Eindhoven



Kansfonds
geven om
een ander



NIEUWSBRIEF van Stichting Diaconaal Inloophuis 't Hemeltje
Jaargang 31, nr. 2 – Mei 2024
Verschijnt 4 x per jaar

Colofon:

Stichting Diaconaal Inloophuis 't Hemeltje

 Hemelrijken 117,
5612 LC Eindhoven.  <http://inloophuishemeltje.nl>
 040-246 87 85 @ redactie: secretariaat@inloophuishemeltje.nl
IBAN NL42INGB0006870550 @ inloophuis: coordinator@inloophuishemeltje.nl
BIC INGBNL2A  inloophuishemeltje

Wij zijn open: zondag tot en met donderdag van 12.00 uur tot 15.00 uur

Inhoud van deze uitgave:

<i>Van de voorzitter</i>	2
<i>Even voorstellen</i>	3
<i>Afscheid</i>	6
<i>Kleding-brengen</i>	7
<i>Uit het Huis</i>	7
<i>Vrijwilligers</i>	8
<i>Nawoord</i>	8
<i>Online lezen</i>	8
<i>Weetjes voor nu en straks</i>	9
<i>Machtigingsformulier penningmeester</i>	9

Medewerkers aan dit nummer:

<i>Alef Schippers</i>	Voorzitter
<i>Ditta van Eijken</i>	Secretaris
<i>Lara van der Poel</i>	Kledingvrijwilliger
<i>Albert Vink</i>	Lid AB/vrijwilliger
<i>Robbert van der Kruk</i>	Fondsenwerver
<i>Jeannet Venekamp</i>	
<i>Nancy Ornek</i>	Coördinator

Van de voorzitter

Lieve lezers van onze nieuwsbrief,

Afgelopen maanden zijn heel wisselend geweest wat betreft het aantal bezoekers. De ene dag hadden we het druk met zestig gasten en de volgende dag waren het er net veertig. Ook de samenstelling van de gasten wisselt nogal, op sommige dagen was meer dan de helft arbeidsmigrant en andere dagen kwam er amper iemand binnen.

Omdat de centrale inloop besloten heeft arbeidsmigranten pas na screening binnen te laten is 't Hemeltje een van de weinige plekken waar deze doelgroep welkom is. Dat beïnvloedt de samenstelling van de bezoekersgroep. Wat het noodzakelijk maakte om een proef te starten, waarbij we steeds met twee betaalde krachten draaien. Dit met name omdat we minder maatjes beschikbaar hebben dan voorheen. De eerste terugkoppeling is dat de werkers dit als erg prettig ervaren, omdat zij dan steeds iemand hebben om op terug te vallen, mee te sparren, of weten wat er met een gast aan de deur aan de hand is. Daarnaast merken we dat het geweld op straat (tussen daklozen) toeneemt. Veiligheid van onze vrijwilligers en werkers kan daarbij in het geding zijn. Gelukkig heeft de gemeente Eindhoven (ook bij monde van burgemeester Dijsselbloem) ons steun toegezegd bij het

veilig werken in en rond het Huis. We merken in de overleggen dat dit hen een serieuze zorg is. Daarbij is het een uitdaging wie we, wanneer, wel en niet in huis toelaten. We zijn samen met de werkers aan het uitzoeken hoe we deze uitdagingen kunnen aanpakken.

Verder kunnen we melden dat we als Dagelijks Bestuur weer compleet zijn, doordat Robbert van der Kruk zich vanuit Waalre beschikbaar stelde als nieuwe fondsenwerver. We zijn daar heel dankbaar voor.

Ook heeft de protestantse kerk Eindhoven een nieuwe vertegenwoordiger in het Algemeen Bestuur in de persoon van Marieke Visser. Marieke was de voorganger van Leo Steinhaser en nu zijn opvolger. Marieke hartelijk welkom terug!

Gelukkig melden zich ook nog steeds nieuwe vrijwilligers. Die zich in deze nieuwsbrief aan u voorstellen.

Maar we blijven nog steeds op zoek naar mensen die ons willen helpen in de huiskamer of bij het poetsen en een andere manier. Schroom niet om contact op te nemen met de Coördinator of mij voor meer informatie.

Goede zomer toegewenst,

Alef Schippers

Even voorstellen

De afgelopen maanden hebben zich nieuwe vrijwilligers en bestuursleden gemeld. Daarom hier een aantal mensen die zich voorstellen. We beginnen met Lara, die sinds kort de kledingkamer beheert

Lara van der Poel

Als reactie op de lopende oproep van 't Hemeltje om meer vrijwilligers te werven voor de kledingkamer, heb ik mijn steun toegezegd. Voorheen werd de kledingkamer beheerd door Jeannette en Ditta, terwijl het uitdelen van kleding werd verzorgd door KDet (klankbordgroep Dak- en Thuislozen), zodat mensen in de wintermaanden niet zonder slaapzak hoefden te gaan.

Ik ben ingesprongen en gelijktijdig een onderzoek gestart naar waar de kleding vandaan komt en waar deze naartoe gaat.

Buiten de wekelijkse openingstijden waarin kleding wordt uitgedeeld vanuit de kledingkamer en het cureren van binnengekomen donaties (met Ditta als collega) ben ik door middel van interventies de grenzen van de kledingkamer aan het definiëren.

Waar begint de kleding kamer en waar eindigt deze? Wie zijn er betrokken bij deze specifieke plek?

Mijn project heeft mij naar fascinerende gesprekken geleid over verledens en creatieve uitingen. Mijn doel is een klein stukje identiteit en autonomie toe te passen op de verder anonieme kleding, om zo dichterbij de gasten van 't Hemeltje te komen en hen uit de dagen tot creativiteit.

Tot nu toe heb ik verschillende praktische aanpassingen gedaan in de kledingkamer, zoals het toevoegen van extra kledingrekjes, het netjes op maat organiseren van kleding en het markeren van schoenen met de juiste maat.

Daarnaast heb ik besloten om de kledingkamer om te dopen tot de "Krijg de Klere Kast" en ben ik van plan onder die naam ook kleding te produceren. Dit idee kwam voort uit gesprekken en interacties over shirts en zelfgemaakte shirts die ik via de Krijg de Klere Kast wil ontwerpen. Afgelopen zondag hebben ook een aantal gasten meegewerkt aan inspirerende kunstwerken met collage, stiften en verf.

Ik doe dit project als onderdeel van mijn afstuderen aan de Design Academy Eindhoven. Ik ben erg dankbaar voor de steun, begeleiding en gezelligheid die ik krijg van Ditta, Bidhya, en Nancy, Goed Volk en natuurlijk alle vrijwilligers.

Mocht je enthousiast worden van de werkzaamheden van de Krijg de Klere Kast, stuur dan meteen een mailtje naar coordinator@inloophuishemeltje.nl



G

Groetjes
Lara

Verder is Albert Vink sinds 12 april 2023 lid van het Algemeen Bestuur. Omdat hij de sfeer in het huis wilde proeven, is hij als vrijwilliger een dagje mee gaan lopen. Hiervan werd hij zo enthousiast, dat hij sindsdien 1 dag per week vrijwilliger is. Hij stelt zich uitgebreid aan u voor.

Albert Vink

Ik ben woonachtig in (Son en) Breugel en opgegroeid op een melkveebedrijf. Na een samenwerkingsverband met mijn ouders heb ik het bedrijf voor eigen rekening en risico gerund vanaf 1985. Nu ben ik gepensioneerd en AOW gerechtigd. Ik ben alleenstaand en heb geen kinderen. Ruim 10 jaar geleden ging ik nadenken over mijn toekomst en het bedrijf. Ik wilde graag, dat het bedrijf in familiehanden zou blijven. Ik heb in 2014 mijn neven en nichten van mijn broer en 2 zussen uitgenodigd of één van hen interesse had in een samenwerkingsvorm om het melkveebedrijf voort te zetten met in de toekomst een optie voor overname van het bedrijf. Met één nicht en haar man en kinderen ben ik de samenwerking gestart op 1 januari 2015. Tijdens de samenwerking gaf het jonge gezin aan, dat een biologische bedrijfsvoering beter bij hun stijl en ambities paste. Duurzaamheid en maatschappelijk draagvlak wordt steeds belangrijker. Tussen het jonge gezin en mij was een goede klik ontstaan. Dit gaf vertrouwen om de volgende stap te zetten. Eind 2018 was ik AOW gerechtigd. Tijd om de volgende stap te zetten. In 2019 is de overname van het bedrijf geregeld. Ook tijd om het leven op een andere wijze te gaan invullen

Tijdens mijn werkzame tijd had ik al een druk sociaal leven. Belangrijk vind ik, dat je niet alleen alle aandacht dient te focussen op je bedrijf, maar breder naar de maatschappij dient te kijken. Binnen en buiten de landbouw ben ik op vele terreinen bestuurlijk actief geweest.

Hoe kom je nu bij 't Hemeltje terecht?

Midden jaren 90 werd een obligatielening uitgegeven door de stichting om het pand Hemelrijken 117 te Eindhoven aan te kopen en mede te financieren. Hierop heb ik ingeschreven voor enkele stukken. De Protestantse Gemeente Sint-Oedenrode, Son en Breugel was nauw betrokken bij de oprichting van het Hemeltje. Vanaf de oprichting van de Stichting hebben diverse personen zitting gehad in het Dagelijks Bestuur (DB) en Algemeen Bestuur (AB).

Toen de Protestantse Gemeente Sint- Oedenrode, Son en Breugel is opgegaan in de Protestantse gemeente Eindhoven werd mijn functie als scriba van de Kerkenraad overbodig. Ik wilde kerkelijk nog actief blijven. Daar ik al eerder diaken was geweest, leek het mij wel een optie om mij weer te gaan inzetten voor de Diaconie. Dat heb ik opgepakt. Enige tijd later kwam er een vacature voor de AB functie in het bestuur van 't Hemeltje, die ingevuld diende te worden door de PG OSB. Op een gegeven moment polste Jeannet vanuit onze Diaconie mij of ik hier interesse in had. Ik heb het in beraad genomen en uiteindelijk ingestemd. Ik ben AB Bestuurslid vanaf februari 2023.

Waarom AB lid en vrijwilliger bij "t Hemeltje geworden?

Ik wilde kennis maken en ervaring opdoen met een heel andere doelgroep van onze samenleving nl. in dit geval met de dak- en thuislozen. Deze groep heeft ook recht op een menswaardig bestaan. Het leven op straat is hard. Bij 't Hemeltje willen we deze mensen een warm gevoel, veiligheid geven met een praatje en een maaltijd aanbieden. Gewoon het gevoel geven om er bij te mogen zijn en te horen.

Ik ben mening, dat een (AB) Bestuurder om zijn functie goed te kunnen invullen, het belangrijk is om te weten, wat zich in het Huis ('t Hemeltje) afspeelt. Om daarachter te komen, ben ik vanaf eind september 2023 1 dag per week vrijwilliger. Je voelt de sfeer in huis, je ondersteunt het Team en verricht diverse hand – en spandiensten. Je doet het voor de medemens. Het is een verrijking van je manier van leven.

P.S: Interesse in het Vrijwilligerswerk van 't Hemeltje? Meld je aan bij coördinator Nancy Ornek.

Verder op in deze Nieuwsbrief neemt Jeannet Venekamp met een persoonlijk stukje afscheid van 't Hemeltje. Gedurende vele jaren was zij actief als secretaris van het Dagelijks Bestuur en later als relatiebeheerder en bij het ontbreken van een fondsenwerver nam ze ook die taken op zich. Daarnaast deed ze allerlei taken als vrijwilliger, bijv. het doen van boodschappen, het halen van slaapzakken en nog zoveel meer. Er werd nooit tevergeefs een beroep op haar gedaan.

Wij zijn blij dat wij erin geslaagd zijn Robbert van der Kruk bereid te vinden de taak van fondsenwerver te gaan vervullen. We staan voor een grote uitdaging, nu we geen subsidie meer krijgen om onze plannen te verwezenlijken. Robbert stelt zichzelf aan u voor.

Robbert van der Kruk

Bestuurswisseling bij 't Hemeltje. De wisseling van de wacht heeft inmiddels plaatsgevonden. Jeannet Venekamp heeft na vele jaren, dit voorjaar, haar bestuurstaken met veel waardering beëindigd en ik heb haar werkzaamheden voor fondsenwerving vanaf toen overgenomen.

Ik kende 't Hemeltje al jaren van horen zeggen en de vele collecten. De diaconie van de Agnus Dei Kerk in Aalst-Waalre heeft me gevraagd in het Algemeen bestuur van 't Hemeltje te gaan om hen te vertegenwoordigen. Dat is daarna gecombineerd met het lidmaatschap in dagelijks bestuur.

De komende jaren zal ik er zijn voor 't Hemeltje, en specifiek zorgen voor de fondsenwerving.

Ik ben bereikbaar via fondsenwerving@inloophuishemeltje.nl.

Afscheid

In een persoonlijk bericht neemt Jeannet Venekamp hier onder afscheid van 't Hemeltje. Haar taken zijn inmiddels overgedragen. Ze gaat van een welverdiende vakantie genieten, heeft inmiddels afscheid genomen van het Bestuur en neemt op de vrijwilligersverwendag afscheid van de vrijwilligers van 't Hemeltje.

Jeannet Venekamp

“Daar gaat ze....”

Het is de titel van een liedje van Clouseau (maar ik ben niet die schoonheid die ze bezingen). Maar de titel slaat nu wel even op mij. Ruim 16 jaar ben ik actief betrokken bij Stichting Diaconaal Inloophuis 't Hemeltje. Vele jaren als secretaris van het bestuur en de laatste 4 jaar als vrijwilliger relatiebeheer en deel fondsenwerving. Nu de vacature voor een bestuurslid fondsenwerving na enkele jaren is ingevuld, betekent dat voor mij dat ik ga stoppen met mijn werk voor 't Hemeltje.

In die 16 jaar is er veel gebeurd. Ik heb veel vrijwilligers, werkers maar ook gasten leren kennen. Sommige vrijwilligers zijn er nog, anderen zijn gestopt of hebben ander (vrijwilligers-)werk gevonden. De werkers die er waren toen ik begon, zijn gestopt. En ondertussen zijn er weer nieuwe werkers gekomen. Dat geldt ook voor onze gasten. Ik

heb er velen leren kennen, sommigen komen nog steeds in huis. Soms zie je ze een tijdje niet en komen dan weer langs. Ik heb veel verhalen mogen horen hoe ze dakloos zijn geworden en wat dat voor hen betekent. Het heeft mijn kijk op onze wereld/samenleving wel veranderd.

Ook in huis is er veel veranderd: het aantal gasten per middag nam toe, de samenstelling van de groep gasten veranderde, de corona-periode heeft sporen nagelaten, we serveren nu dagelijks maaltijden. Het beleid rond de maatschappelijke opvang is sterk veranderd. Kortom: een boeiend gebeuren. Ik zeg wel eens: never a dull moment. Maar die hectiek is niet altijd fijn, soms wens je gewoon even wat rust. Je moet je af en toe even kunnen bezinnen op wat er gebeurt en wat goed is voor het inloophuis.

Ja, 16 jaar is niet niks, het heeft me veel gegeven en ik heb ook veel kunnen geven. En dan is het nu tijd om te stoppen, dat wordt wel even wennen.

Van het AB en DB heb ik al afscheid genomen en van de vrijwilligers ga ik dat doen bij de verwendag. Ik wens 't Hemeltje alle goeds toe voor de toekomst! Dat het een gastvrije, open en veilige plek in de stad mag blijven voor alle betrokkenen: vrijwilligers, werkers én gasten (dak – en thuislozen).

Het gaat jullie goed.

Jeannet Venekamp

Kleding brengen

De kleding blijft ons bezig houden. Het staat nog steeds helemaal vol. Met Lara, onze nieuwe kledingvrijwilligster zijn we elke week bezig om alles netjes op te bergen. Wij hopen dat we alleen kleding krijgen, die we kunnen gebruiken: spijkerbroeken, warme truien, T-shirts, jassen en sokken. Dank u wel voor de medewerking.

Uit het huis

Het waren heftige tijden de afgelopen maanden, zoals ook blijkt uit het stukje van de Voorzitter. Veel nieuwe arbeidsmigranten die ons huis bezochten. Springplank040 heeft sinds maart de deuren gesloten voor de groep niet-rechthebbenden en niet regio gebonden daklozen. Dat geeft een waterbed effect onze kant op. Dat betekende ook, dat ons deurbeleid van 25 personen tegelijkertijd in huis, effect buiten het huis had. Onze oude vertrouwde groep thuislozen mensen kwamen niet meer zo vaak. Ondanks alle pogingen van ons team, om de toeloop in goede banen te leiden, hebben wij begin maart besloten om het huis voor één week dicht te doen. Hiermee gaven wij de gemeente een signaal 'Zie ons, hoor ons en onderneem actie' om de toeloop te reguleren.

Aan het eind van die week kwam Burgemeester Dijsselbloem, samen met de gebiedscoördinator en zijn communicatieadviseur ons een bezoekje brengen. Hij luisterde naar ons verhaal en bood hulp van de Gemeente aan. Wij worden serieus genomen in Eindhoven en daar zijn we erg blij mee. Na die week was de rust weergekeerd.. Onze vaste groep Dak- en thuislozen zijn langzaam weer terug aan het komen. We zijn nu bezig om verschillende scenario's te bedenken zodat het voor iedereen fijn, veilig en rustig blijft. In de tussentijd hebben we als team niet stil gezeten.

Er is veel genetwerkt het afgelopen jaar en kunnen we hier nu de vruchten van plukken. Korte lijnen met zowel de gemeente, Springplank040, Inloop Visserstraat, Ervaring die

Staat, Kdet, het Open Huis, Barka en Leger des Heils zorgen ervoor dat wij vanuit 't Hemeltje onze gasten direct door kunnen verwijzen naar desbetreffende organisaties van waaruit meteen actie kan worden genomen. Multidisciplinair werken is in ons werk, naar mijn mening, echt heel belangrijk. Hiermee zetten we 't Hemeltje op de sociale kaart en kunnen we ook echt iets toevoegen. Net als met vrijwilligers is samenwerken met de juiste partners van groot belang.

Een enorm dank je wel voor alle kerken die zo fijn weer op zondag voor ons gekookt hebben! Met name Jeroen Anholt, die de coördinatie heeft verzorgd, heel veel dank voor alle goede zorgen van het afgelopen jaar. We hopen dat jullie komend jaar weer voor ons willen zorgen. En eigenlijk hopen we dat in de zomermaanden een aantal mensen alsnog de zondagen willen komen koken. Het zou erg welkom zijn.

Team 't Hemeltje
Nancy Ornek

Vrijwilligers

Wij zijn nog steeds op zoek naar nieuwe vrijwilligers, die hun tijd willen geven aan inloophuis 't Hemeltje. Het gaat dan om gastvrouwen of gastheren. Natuurlijk is het mooi als u 1x per week kunt komen. Maar twee mensen die ieder 1x per 2 weken komen, vullen ook één dag in. Diverse mogelijkheden zijn bespreekbaar. Vrijwilligers blijven nodig om de continuïteit van de openstelling te waarborgen. Daarnaast zijn we op zoek naar *kookvrijwilligers* die onze maaltijden op dinsdag- of donderdagochtend willen koken.

Wij zijn heel blij met Lara, die zich bezighoudt met de kleding. Het zou fijn zijn als zij nog een collega vrijwilliger erbij krijgt. Dan kunnen zij samen de binnengekomen kleding sorteren en opbergen in de kleedkamer. Daarnaast delen ze twee keer per week de kleding uit aan onze gasten. Graag op 2 vaste dagen in de week van 13.00-14.30 uur. Als u meer wilt weten neemt u dan contact op met coordinator@inloophuishemeltje.nl of bel met telefoonnummer 040-2468785.

Nawoord

In deze Nieuwsbrief staan minder foto's dan u van ons gewend bent. Dit komt omdat er weinig activiteiten hebben plaatsgevonden, die een foto verdiende. Volgende keer maken we dat goed. De grote schoonmaak is aanstaande en ook de vrijwilligers verwendag. Daarover in de volgende Nieuwsbrief.

Online de Nieuwsbrief lezen

Als u bij het lezen van de Nieuwsbrief denkt "dat mag ook wel online", laat u ons dat dan weten. Het scheelt druk- en portokosten. Grote voordeel is ook dat u de Nieuwsbrief eerder in huis hebt, omdat hij tegelijk per email aan de lezers en de drukker verzonden wordt. Als u de Nieuwsbrief per email wilt ontvangen, stuurt u dan een email naar secretariaat@inloophuishemeltje.nl.

Weetjes voor nu en straks!

- We op zoek zijn naar vrijwilligers voor in de huiskamer en naar kookvrijwilligers (dinsdag en donderdag)
- We op zoek zijn naar vrijwilligers die onze kleding willen sorteren en onze kleedkamer willen bijhouden. Daarnaast de uitgifte van kleding aan onze gasten
- Donaties via een periodieke overeenkomst aftrekbaar zijn van de belastingen (formulier zie website)

------(Eventueel doorknippen)-----

Machtigingsformulier

Ik machtig de penningmeester van het Diaconaal Inloophuis 't Hemeltje om eenmalig / maandelijks / per kwartaal / halfjaarlijks / jaarlijks (doorstrepen wat niet gewenst is) een bedrag van €.....van mijn bankrekening af te schrijven.

Naam:

Straat/huisnummer:

Postcode/woonplaats:

Telefoon: 0..... E-mail:

Banknummer / IBAN: BIC:
.....

Datum: Plaats:

Handtekening: